

Οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, για τις δηλώσεις για ισότητα στο γάμο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Η κοινωνία είναι έτοιμη τελικά... τόσο έτοιμη που θα φορέσει τα καλά της και θα έρθει στους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που είχαμε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρακτορείο Bloomberg. Πότε ετοιμάστηκε, πότε “ράφτηκε”, πότε το αποφάσισε πραγματικά δεν το καταλάβαμε, γιατί όλα έγιναν τόσο, μα τόσο γρήγορα.

Μόνο το παραπάνω αποτελεί είδηση, καθώς όλα τα άλλα που γράφτηκαν είναι “παλιά νέα”. Το γνωρίζαμε ότι είναι την στρατηγική της κυβέρνησης, αφού έχει καταγραφεί και στο πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Το γνωρίζαμε ότι “κάποια στιγμή θα γίνει”, αφού στη ΔΕΘ είχε ήδη απαντήσει ξανά σε ερώτημα δημοσιογράφου ο Πρωθυπουργός, ότι “κάθε πράγμα στον καιρό του”.

Είναι είδηση ότι έφτασε “ο καιρός” ; Μάλλον όχι!

Είναι όμως είδηση η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς είχαμε ήδη επισημάνει, ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως “ κυβερνητικό έργο” για την περίοδο 2021- 2023, λογικά θα αφορά εκκρεμότητες και προθέσεις της Ν.Δ. για το κυβερνητικό πρόγραμμα του 2023-2027.

Η παροιμία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς εξαντλείται στο “κάλλιο αργά παρά ποτέ”.

Δεν υπάρχει μια “αλλαγή στάσης”, ούτε μια νέα διάσταση. Υπάρχει όμως σαφώς μια διάθεση να ξεχωρίσει το κυβερνών κόμμα τη θέση του, από τα νεοεισελθόντα στο ελληνικό κοινοβούλιο κόμματα των Σπαρτιατών και της Νίκης, που με το “καλημέρα” έδειξαν το λοατκιφοβικό τους πρόσωπο και τη διάθεση να μας σύρουν σε ένα μακρινό, αναχρονιστικό και σκοτεινό παρελθόν που δε συνάδει με χώρα της Ευρώπης του 2023.

Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από ένα κόμμα όπως η Ν.Δ., που αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερο.

Η κοινωνία λοιπόν δεν “ωρίμασε” ξαφνικά. Απλώς το λοατκιφοβικό μένος που είδαμε με το κάλεσμα για αντιδιαδήλωση απέναντι στο pride στα Χανιά, με τις δηλώσεις του “αρχηγού” των Σπαρτιατών (άραγε είναι;) στον Αντ1 ότι «δύο άντρες που κρατιούνται χέρι χέρι στο δρόμο» δεν του αρέσουν – κάτι σαν “μου πληγώνουν την αισθητική” μας είπε – όταν ο κος Λιάγκας του είπε «εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου». Κάτι επίσης για δηλώσεις του άλλου αρχηγού, της Νίκης αυτή τη φορά, για εισαγωγή ως υποχρεωτικού μαθήματος για το δημοτικό σχολείο, αυτού της “αρετής και της αγνότητας”, και άλλα τέτοια, έκαναν την κοινωνία να σκεφτεί “με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει”.

Είναι σαφές μάλλον ότι, όσα άτομα δεν είναι μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα μας για ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα που νοούνται ως πανανθρώπινα, αδιαπραγμάτευτα κλπ, είναι με εκείνους που αποφάσισαν να μας βάλουν στο στόχαστρο και να ξεσηκώσουν το φασιστικό μένος των οπαδών τους. Ποιοι είναι εκείνοι; Με ότι “προβιά” κι αν μπήκαν στο κοινοβούλιο, αμέσως την τίναξαν και έδειξαν τα πραγματικά τους πρόσωπα. Αυτό ωρίμασε μάλλον την κοινωνία και κατάλαβε ότι τώρα είναι η ώρα να ξαναχτίσουμε ένα κοινό αντιφασιστικό μέτωπο.

Είναι θετικό να έχει αυτός ο νόμος, όταν φτάσει στην Βουλή, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Αν μας διαβάξει το ΚΚΕ του προτείνουμε να τον ψηφίσει κι αφού θα έχουμε την δυνατότητα να παντρευτούμε κι εμείς, τότε θα μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε μόνα μας αν ο γάμος είναι ή δεν είναι “αστικό κατάλοιπο”. Αν απορρίπτεις κάτι που δεν έχεις μας πάει σε άλλη, παλιά παροιμία στο «όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».

Ευρεία λοιπόν στήριξη περιμένουμε, γιατί θα ακουστούν για μια ακόμα φορά διάφορα, όπως και τις προηγούμενες φορές που έφτασαν στην ολομέλεια νόμοι που αφορούσαν τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, που θα είναι για εισαγγελική παρέμβαση.

Αν όντως η άποψη του πρωθυπουργού είναι ότι “ η κοινωνία είναι έτοιμη” να του θυμίσουμε ότι και η πρόταση νόμου είναι έτοιμη και έχει κατατεθεί εδώ και πάνω από έναν χρόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.. Είναι μάλιστα μια πρόταση που προέκυψε μετά από διαβούλευση με όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που εργαζόμαστε για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και όλες συμφωνήσαμε ότι είναι αυτό ακριβώς που θα λύσει σχεδόν όλες τις προβληματικές και άδικες διακρίσεις που βιώνουμε εμείς και τα παιδιά μας.

Ας το φέρει στην ολομέλεια λοιπόν, αφού δηλώνουμε ότι σαν νόμος μας κάνει και με το παραπάνω.

Υ.Γ. Θα θέλαμε να πανηγυρίσουμε, όμως τα νέα δεν είναι “πανηγυρικά”. Κρατάμε μικρό καλάθι και εκφράζουμε την συγκρατημένη μας αισιοδοξία ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού, όταν παραδόθηκε το πόρισμα, θα γίνει πράξη. Κρατάμε μικρό καλάθι μέχρι να δούμε ένα νομοσχέδιο στη βουλή, όπως αυτό που προαναφέραμε, ή και αυτό που προαναφέραμε, Χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις κλπ. που να οδηγεί τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους στο κομμάτι του γάμου και της συγγένειας στην πραγματική ισότητα.

Μόλις το δούμε και γίνει νόμος του κράτους να είστε βέβαιοι/ες/α ότι τότε ναι, θα το πανηγυρίσουμε γιατί θα μας έχει φέρει πιο κοντά στο να είμαστε εξίσου “άνθρωποι” με όλους τους άλλους ανθρώπους.